

Van harte wil ik iedereen danken  
die deelgenomen hebben aan mijn  
levensboek en mij heel gelukkig  
gemaakt hebben

Elia

Open met open ogen het boek van het  
leven en heb elkaar lief.

Ma Elia  
meta ma  
super ma.



Dankbare herinnering aan



MEVROUW

# Eliane Vanderhaeghe

weduwe van de heer Gaston Hantson

geboren te Gent op 6 mei 1933  
en overleden te Ronse op 10 oktober 2024

De familie dankt u voor uw blijken van deelneming.

Liefste ma, meter, oma, superoma

Je bent van ons heengegaan omringd door liefde. Je laatste woorden waren: "bedankt voor alles". Je was een heel bijzondere vrouw, heel geliefd, altijd positief, levenslustig, verstandig, attentvol, vrijgevig en heel betrokken bij de leefwereld van je kleinkinderen en achterkleinkinderen. Tot de laatste dag wou je er goed en kleurrijk uitzien. We zijn zo trots op jou en ontzettend dankbaar voor de vele mooie momenten en je onvoorwaardelijke steun en liefde. Je blijft in onze harten wonen samen met de talrijke mooie herinneringen.