



Als ik ooit doodga begraaf my niet
Verstik my niet op het kerkhof zo grauw.
niet in ^{een} stene op de hoek van kast of schoorw.
Maar laat my vrij als een vogel in de lucht
gedreven door de wind in volle vlucht.
Als ik ooit doodga verstik my niet met tranen
Houd een herinnering aan my met een luch
die ik zo dikwijls voor U allen heb gebracht
Bewaar my steeds diep in 'Je hart
en denk ondanks tegenlag wat ik zeer gelukkig was

Andri

Andre De Mets

* 06.08.1932 † 09.02.2025